

Van de aanwezigen bij de door de vereniging georganiseerde lezingen vernemen wij veel positieve reacties. Daarom is het bestuur van plan vanaf 2017 vaker lezingen te organiseren. De lezingen zullen altijd over een historisch onderwerp gaan, maar niet altijd een specifiek Voorburgs thema te betreffen, al hebben onderwerpen uit onze regio de voorkeur.

De vaste bijeenkomst in november wordt traditioneel voorzien van een cultureel tintje, vaak in de vorm van een lezing. Ook dit jaar zal op donderdag 30 november een lezing plaats vinden.

De lezing wordt gegeven door de heer Sander Wassing, die zich gespecialiseerd heeft op de tijd van de beeldenstorm. Wel een passend onderwerp in deze tijd, waarin 500 jaar reformatie wordt herdacht.

**Een samenvatting van de lezing van Sander Wassing vindt u hieronder. Hij houdt zijn inleiding op donderdag 30 november in de Grote Zaal van De Voorhof, Herenstraat 77a te Voorburg (naast de Oude Kerk). De lezing begint om 20.00 uur. De Voorhof is open vanaf 19.30 uur.**

## Voorburg, de Beeldenstorm (1566) en Alva's Raad van Beroerten

Voor de inwoners van Voorburg waren het spannende tijden gedurende de zomer en herfst van 1566. Religieuze, sociale en economische spanningen vormden overal in het land een explosieve mix. Vanaf augustus 1566 vonden er hagenpreken plaats ter hoogte van de huidige Hoornbrug te Rijswijk. Inwoners van Voorburg herinnerden zich jaren later nog dat edelman Ghilein Zegers van Wassenhoven het centrale gezag tot het uiterste had getart: hij was gewapend aanwezig bij verschillende hagenpreken en gebruikte de maaltijd met de predikanten. De autoriteiten stonden machteloos tegenover de gebeurtenissen die zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrokken.

De Beeldenstorm verspreidde zich na 10 augustus razendsnel door het land. In Den Haag sloegen beeldenstormers toe op 25 augustus. Terwijl de stadsschutters buiten de wacht hielden, sloeg men in de Grote Kerk de hand aan de beelden en altaren. Vervolgens gingen de beeldenbrekers naar het klooster van de Dominicanen (de huidige Kloosterkerk). Uit de tenlastelegging van de Haagse beeldenstormers vangen we een glimp op van wat er daar gebeurde.



Zo lezen we over Adriaen Lievensz: ‘...weesende in den voorschreven Predicaeren Clooster omtrent die Capelle van Wassenaer, ende aldaer bevonden hebbende zekere Beelden op een bort geschildert [die hij met] zynen voeten ende handen aenstucken geslaegen [heeft].’ In Voorburg deden de broers Ghilein Zegers en Jan van Wassenhoven van zich spreken. Zij bedreigden de pastoor, eisten de sleutels van de kerk op en vernielden het beeld van Sint Joris.

Een reactie van koning Filips II bleef natuurlijk niet uit: hij stuurde de hertog van Alva met een troepenmacht om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Alva’s ijzere vuist werd gevoeld in de omgeving: tientallen inwoners van Den Haag, Delft en Leiden werden door de ‘Bloedraad’ veroordeeld. Ook de gebroeders Van Wassenhoven kregen een banvonniss over zich uitgesproken. Hoe liep het met de broers af? Wat gebeurde er tijdens de hagenpreken in de omgeving? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.

---

Wij verwachten dat het onderwerp van de lezing veel leden zal aanspreken. We hopen dan ook, dat we velen van u mogen verwelkomen op donderdag 30 november 2017.

---

### **In onze vereniging moeten er méér potentiële vrijwilligers zijn**

Er zijn vele taken, die door een vereniging worden uitgevoerd. Dolblij is uw bestuur dan ook met de vrijwilligers, die helpen die verenigingstaken uit te voeren. Maar we kunnen er véél meer gebruiken, bijvoorbeeld als opvolgers van uw al te lang zittende bestuur 😊, maar ook bij onze andere activiteiten.

Wanneer u daarbij zou willen helpen, zullen we u met open armen ontvangen. Kom eens praten met een van de bestuursleden om u te oriënteren op de mogelijkheden die de vereniging biedt. U kunt ook aan [info@historischeverenigingvoorburg](mailto:info@historischeverenigingvoorburg) een bericht sturen en daarin vermelden met welk bestuurslid u zou willen praten.

---

Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.