

Aan de leden van de Historische Vereniging Voorburg

Na de Algemene Leden Vergadering van 4 juni die goed werd bezocht, met aansluitend een interessante inleiding van mevrouw Daphne Stam (auteur van het boek Cosmotheoros over het werk van Christiaan Huygens), is het tijd voor de volgende nieuwsbrief van onze vereniging. Daar is ook reden toe omdat zich weer nieuwe activiteiten aandienen. Zoals u misschien hebt gemerkt was de Historische Vereniging Voorburg vertegenwoordigd op het Voorburgs Cultureel Zomerfestival op 30 augustus jongstleden. Dat was op het Julianaplein in Voorburg te midden van vele andere aanbieders van culturele activiteiten.

Wij zullen onze vereniging (en onze uitgaven) ook weer presenteren op **Open Monumentendag** op zaterdag 13 september 2025.

U kunt ons dan vinden in de Herenstraat, dichtbij de Oude Kerk

En er dient zich een avond aan waarin een ander aspect van historie van Voorburg aan de orde zal komen en zich zal laten horen. Het gaat over Voorburg en de bloeiende popmuziek cultuur, vooral muziek vande jaren '60 en '70. Als het daarover gaat, hoor je vaak de naam vallen van steden als Den Haag en Amsterdam. Maar ook Voorburg hoort in dat rijtje thuis. Heel veel beatgroepen zijn hier ontstaan, van Sandy Coast tot Earth and Fire, terwijl de Vliegermolen in Voorburg het toneel was van tal van concerten en van een fameus Pop gala in maart 1973, een roemrucht festival met tal van internationale acts zoals The Eagles.

Wij hebben als Historische Vereniging Voorburg Fenno Werkman gevraagd om op basis van zijn uitgebreid en uniek filmarchief beide thema's, bekende en onbekende Voorburgse bands en het Poppala, voor ons toe te lichten.. Fenno, al vele jaren in Voorburg woonachtig, is bekend van zijn bijdragen aan programma's als Nacht van de Popmuziek, waarin Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis hun licht lieten schijnen over de naoorlogse moderne muziek. Fenno leverde de beelden. Kortom, een ware expert hebben wij in ons midden.

Deze avond is een must voor 'oudere jongeren', muziekverslaafden en kenners van de Voorburgse muzikscene. Het gaat om:

Popmuziek in de jaren '60-'70, een echte hit!

De avond vindt plaats op **donderdag 25 september** om 20 uur (inloop vanaf 19.30) in De Voorhof, naast de Oude Kerk.

Voor deze avond dient u zich wel (vóór 20 september) **aan te melden (opgeven één, maximaal twee personen)**. Het aantal plaatsen is beperkt tot 100. Stuur daarvoor een mailtje naar info@historischeverenigingvoorburg.nl (Hetzelfde adres van waar deze nieuwsbrief aan u werd verzonden; u kunt dus ook gewoon antwoorden op deze mail). Tijdig aanmelden geeft de beste kans! Als daarop geen andersluidend bericht is ontvangen, bent u welkom. Uitsluitend diegenen, die niet over email beschikken kunnen bellen met secretaris Jaap Schuttevaer 0653407243 om zich op te geven.

Tot slot: Na onze ledenvergadering vorig jaar hield Kees van der Leer een inleiding over zijn toen te verschijnen boek over Voorburg Voorheen (aan de hand van briefkaarten).

Kees van der Leer brengt op 13 september een nieuw boek uit: *Leidschendam Voorheen*, waarin hij op dezelfde wijze het Leidschendam van toen zal presenteren.

De leden van de HVV worden in de gelegenheid gesteld om op dit boek te voorintekenen (tegen de

Nieuwsbrief



voorintekenprijs van 25 euro), tot en met 13 september (Monumentendag, zie hiervoor)) via de link <https://www.same-d.nl/portfolio/ansichtkaartenboek-leidschendam-voorheen>
Nadien is de prijs 30 euro.

De ansichtkaartenboeken over zowel Voorburg als Leidschendam zijn verkrijgbaar en af te halen op Open Monumentendag 13 september in de kraampjes voor de Oude Kerk in Voorburg, in de Dorpskerk van Leidschendam en in de Sint-Laurentiuskerk van Stompwijk.

Wij hopen u op 13 september (bij de Open Monumentendag) en op 25 september te kunnen verwelkomen. (nogmaals, vergeet u niet aan te melden)

Vriendelijke groet.

Kees van Paridon,
Voorzitter van Historische Vereniging Voorburg