

Aan de leden van de Historische Vereniging Voorburg

Wij hebben als vereniging een speciale ledenbijeenkomst achter de rug.

Op 25 september was De Voorhof zeer goed bevolkt met belangstellende leden die waren afgekomen op een presentatie over (Voorburgse) muziek, vooral rond 1970

Veel en luide muziek. Hopelijk voor de aanwezigen niet te veel van alles. Maar het was Voorburger Fenno Werkman die ons aan het beeld kluisterde met veel voorbeelden van vooral Voorburgse muziek uit de jaren 60 of 70. En meer, want Fenno had en heeft (nog steeds) ongekende muziekcontacten en beschikt over veel documentatie.. Deze HVV- avond heeft aan het oudere “jonge” publiek laten zien, wat ook valt onder geschiedenis van Voorburg..

Aan het slot van die avond is al aangekondigd dat het dan nu als afwisseling weer tijd is om meer in de oudheid te duiken. Daarvoor hebben we een aardig onderwerp en een aardige spreker voor u uitgezocht. Het gaat om lezing met als titel:

FORUM HADRIANI: EEN ROMEINSE STAD ACHTER DE DUINEN.

Deze avond vindt plaats op **donderdag 13 november om 20 uur** (inloop vanaf 19.30 uur) in **De Voorhof**, naast de Oude kerk.

De lezing wordt gehouden door **Geert Ham** uit Leiden, die meer over Voorburgse historie heeft gepubliceerd in het boek: “Wereldsteden van de Lage Landen”

Geert Ham is promovendus aan de Universiteit Leiden, waar hij werkt aan zijn proefschrift over kunst en architectuur in Egyptische tempels tijdens de hellenistische periode. Als onderzoeker is hij met name geïnteresseerd in fenomenen als antiek cultuurcontact, connectiviteit en monumentaliteit.'

Hij zal ons er in zijn inleiding op wijzen dat gedurende enkele eeuwen zich op de locatie van het huidige Voorburg de kleine Romeinse provinciestad Forum Hadriani bevond. Die handelsplaats met circa duizend inwoners ontwikkelde zich tot een belangrijke stad, met onder andere een badhuis, een rechthoekig stratenplan en een stadsmuur. De Corbulogracht (nu de Vliet) met een grote haven maakten transport over grotere afstand mogelijk. Zo werd de stad een belangrijke schakel in een verreikend netwerk dat de moderne staatsgrenzen oversteeg. In deze lezing neemt hij ons mee naar het Voorburg van toen: hij laat met behulp van onder andere houtresten uit de stadshaven, een grote marmeren schouder en een inscriptie uit het huidige Hongarije zien hoe de stad door innige contacten met de rest van de Romeinse wereld veranderde, maar binnen het Rijk toch uniek bleef.

Al met al een goede reden voor de liefhebbers van Voorburgse historie om die avond naar de Voorhof te komen. U hoeft zich niet van te voren aan te melden of op te geven. U bent **van harte welkom!**

Podcast

Met deze nieuwsbrief willen wij nog eens onze website in uw aandacht aanbevelen

(www.historischeverenigingvoorburg.nl)

Niet alleen vanwege de wisselende informatie die u daar kunt vinden maar ook omdat er daar als eerste experiment tegenwoordig ook podcasts te beluisteren zijn. De specialist in het bestuur op dat gebied Renier van Gelooven heeft met behulp van moderne AI de mogelijkheden van het maken van een podcast uitgebuit. U kunt op de site een podcast beluisteren over de waterhuishouding in Voorburg vanaf de Romeinse tijd tot nu. En ook een verhaal (podcast) over Spinoza, speciaal over zijn Voorburgse tijd.

Wij raden u aan bij de rubriek “nieuws” in de website eens te ervaren hoe knap en handig dit is om op een makkelijke manier informatie tot je te nemen.

Los hiervan heeft Renier en de werkgroep die over de website van de HVV gaat, nog wel behoefte aan versterking. Kennis hoe websites in te richten is meegenomen. We zoeken mensen die de inhoud van nieuwsberichten of nieuwe rubrieken kunnen verzorgen. Het kost niet veel tijd en kan vaak thuis gedaan worden. Neem contact op met het secretariaat van de HVV, info@historischeverenigingvoorburg.nl.

Tot zover onze HVV-berichtgeving voor dit moment.

Hebt U zelf behoefte ons iets te melden of te vragen, mailt u naar ons e-mailadres.

Vriendelijke groet, Kees van Paridon