

Nieuwsbrief 94, februari 2026

Uitnodiging voor een lezing van Jean-Marc van Tol op donderdag 19 maart 2026

Beste Leden,

Nu de winter al een flink stuk is gevorderd en dat misschien zal blijken aan betere weersomstandigheden roert onze vereniging Historische Vereniging Voorburg zich ook weer.

We beginnen dit jaar met een lezing door **Jean-Marc van Tol**.

Jean-Marc van Tol (1967) is historicus letterkundige en auteur. Hij heeft 2 jaar geleden een inleiding voor onze vereniging gehouden. Dat was mede naar aanleiding van zijn werk: *Johan de Witt Trilogie*, waarvan twee delen zijn verschenen ("Musch" en "Buat").

Op dit moment werkt hij aan het derde deel van deze trilogie ("Willem") maar intussen verscheen er een essay van hem over de connectie (als deze er is) tussen De Witt en Spinoza. Hij is betrokken bij het onderzoek naar de brieven van Johan de Witt van het Huygens Instituut, dat nu bijna 10 jaar bezig is om alle correspondentie van De Witt in kaart te brengen. (Daarnaast is hij in zijn vrije tijd co-auteur en tekenaar van de reeks Fokke & Sukke)

Het tussentijds verschenen boekje "De Witt en Spinoza, Spinoza en De Witt" was voor ons aanleiding hem opnieuw voor een lezing uit te nodigen

Het gaat om de avond van

19 maart 2026

In De Voorhof (bij de Oude Kerk), om 20 uur

Zaal open om 19.30 uur (gaarne even melden bij aankomstbalie aldaar)

Waarop de lezing zal worden gegeven onder de titel:

Wetenschap, Macht en Rede: Huygens, De Witt en Spinoza rond Voorburg

Het gaat over de tweede helft van de zeventiende eeuw toen in en rond Voorburg drie geniale mannen verbleven. Christiaan Huygens (1629-1695) wordt beschouwd als de grootste wetenschapper die Nederland ooit heeft gekend, Johan de Witt (1625-1672) de grootste staatsman en Baruch de Spinoza (1632-1677) de grootste filosoof. Drie briljante Voorburgse buren. Christiaan Huygens werkte in Voorburg aan ontdekkingen die ons wereldbeeld veranderden, Spinoza dacht er na over rede en vrijheid, waarmee het startschot voor de verlichting werd gegeven, en vlakbij bestuurde Johan de Witt de Republiek in een tijd, die later zou worden omschreven als de Gouden Eeuw. Drie tijdgenoten die elkaars werelden kenden.

Aan de hand van bewaard gebleven brieven en dagboekfragmenten zal Jean-Marc van Tol vertellen over hun onderlinge band. Hoe goed kenden ze elkaar? Hoe was hun verhouding in deze bijzondere driehoek? Het boekje over De Witt en Spinoza zal die avond worden uitgebreid met de bevindingen van van Tol over de Voorburgse dimensie van Huygens en Hofwijck. Hij zal een portret van drie mannen schetsen wier gedachten tot op vandaag doorwerken." Wereldgeschiedenis wordt soms gewoon om de hoek geschreven", aldus van Tol

Het aantal plaatsen is beperkt tot 100 mensen. U kunt zich voor deze avond (vóór 12 maart) opgeven door een mail te sturen naar info@historischeverenigingvoorburg.nl Kan ook als antwoordmail op deze nieuwsbrief. (**Graag daarbij naam en aantal opgeven**, zie echter hierna) Leden zonder email kunnen zich opgeven bij secretaris Jaap Schuttevaer 0653407243. Leden hebben voorrang. Mochten alle plaatsen vergeven zijn, dan wordt u daarvan in kennis gesteld en wordt u op een reservelijst geplaatst. Geen bericht na uw aanmelding betekent: U bent welkom, Houdt uw mail in de gaten. En mocht u onverhoopt niet kunnen, laat ons dat weten, dan kunnen we (als het erg druk wordt) anderen gelukkig maken.

De lezing duurt ruim een uur (plus tijd voor vragen). Na afloop is er gelegenheid om de boeken van Van Tol aan te schaffen en te laten signeren

Het bestuur van de Historische Vereniging Voorburg hoopt op een bijzondere avond.

Met vriendelijke groet,

Kees van Paridon, voorzitter